

GROEI



MAART 2018

PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN, ONDERWIJSWETENSCHAPPEN EN UNIVERSITAIRE PABO

COLOFON INHOUD

©2018 GROEI

Hoofdredactie
Judith Pietersma

Redactie
Casper Lemmens, Isabella Matroos,
Judith Pietersma, Fleur Knopper, Roos
Uittenbogaard

Coördinator
Sabine Nijbroek

Vormgeving
Lisanne Roomer, Yentl Kaal,
Lotte Hensen

Cover
Model: Milan Flink
 Amanda_Flink

Drukker
Flevodruk Harlingen



Voor vragen en informatie mail naar:
groei@comenius-uva.nl

Redactioneel 2

Opmerkelijk 3

CommonRoom Talk 4

Interview Docenten 5

Wow, we're going to Ibiza! 7

Jeugdradicalisering 9

Kleuterquotes 10

Teacher clichés 11

Wist je dat? 13

Evenementen 14

Vitamine D, please?

Het allerfijnste aan de lente vind ik dat je zoveel meer bewegingsvrijheid hebt. Je hoeft niet meer kleumend binnen bij de kachel te zitten of door de sneeuw te fietsen. Nee, de lente betekent dat je in je spijkerjas naar buiten kunt gaan, al voorzichtig een terrasje kunt pakken en comfortabel de hele dag door de stad kunt lopen. Geen bevroren vingers meer en niet meer ingepakt als een Michelinmannetje over straat. En, hallo zomerkleding! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb ongeveer drie keer zoveel zomershirtjes en korte broekjes dan wintertruien. Ik bedoel, wat is er leuker dan zomerkleding? Van die vrolijke kleuren, rushes en dunne stofjes word je toch vanzelf blij?

Maar de lente brengt ook opnieuw stress met zich mee. Want o god, denk aan die summerbody. Ga ik dat echt nog redden dit jaar? Ik had toch misschien niet zoveel moeten eten met kerst. En in januari. En in februari... Tja, ik vrees dat het nu al te laat is. Volgend jaar maar weer! Laten we de summerbody vergeten en lekker genieten van het voorjaar. Heb je inmiddels die welverdiende vakantie al geboekt? Zelfs als je tot de zomer thuisblijft, kun je genieten van het steeds mooier wordende weer. Studeren in de zon, waarom niet? Uitgaan in je lievelingsrokje zonder dat je benen bevroren, ideaal! Of wat dacht je van chillen in het Sarphatipark tussen de colleges in?

Om even terug te komen op die welverdiende vakantie: zelf heb ik hem wel geboekt. Lekker een weekje naar Marrakesh, opwarmen in de zon en heerlijk eten. En natuurlijk de prachtige stad bezoeken, zorgeloos over de marktjes slenteren en zoete Marokkaanse thee drinken. Even niet aan studie, deadlines en stages denken. Ik raad het iedereen aan! We hebben nog een lange weg te gaan naar de zomervakantie, dus zorg dat je er even tussenuit gaat. Je drukke leventje kan wel even op pauze gezet worden. En als je dan weer terug bent, is het inmiddels volop lente en kun je er weer helemaal tegenaan! Laat ik met deze oppeppende woorden afsluiten en hopen dat je mijn advies ter harte neemt. Voor nu: veel leesplezier met deze nieuwe, zonnige GROEI!

Liefs,

Judith

Opmerkelijk nieuws

Door: Judith Pietersma



Breivende damesclub maakt duizenden sokken voor kinderen in Peru

Een damesclub uit Twente breidt al twaalf jaar lang sokken voor kinderen in weeshuizen in Peru. Hiermee hebben ze in die tijd bijna een ton binnengehaald, dat wordt verdeeld over vier tehuizen. Meer dan 70 breisters uit de omgeving van Oldenzaal hebben zich sinds 2006 ingezet voor dit project. Elk jaar maken ze meer sokken en mutsen dan het jaar ervoor. “Het is altijd gezellig om samen te breien”, vertellen de breisters. Hopelijk houden ze het nog eens twaalf jaar vol!

Bron: nu.nl



Saudische vrouwen bezoeken voor het eerst voetbalwedstrijd

In Saudi-Arabië hebben vrouwen voor het eerst in de geschiedenis van het land een officiële voetbalwedstrijd mogen bezoeken. Ze mochten op de familietribune zitten en moedigden samen met de mannen de spelers aan. Eerder werd al een speciale vrouwenshowroom voor auto's geopend, en vrouwen mogen vanaf juni zelf de weg op. Een grote stap dus voor vrouwen in Saudi-Arabië.

Bron: nu.nl



Hoe behoud je je vrienden na het krijgen van kinderen?

Deze vraag stelden wetenschappers van onder andere de UvA en het tijdschrift Ouders van Nu. Beate Volker, sociologe en docente aan de UvA vertelt: “Wanneer je kinderen krijgt, wordt het lastig om vriendschappen te onderhouden. Vooral met mensen die zelf geen kinderen hebben. Je gaat minder vaak uit en komt op minder plekken waar je vrienden komen”. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 77% van de mensen met kinderen wekelijks contact heeft met vrienden. Een oorzaak van de daling in vriendschappen na de geboorte van kinderen is dat het gezin dan op nummer één komt te staan. Op twee staat vaak de carrière van de ouders, en het sociale leven komt pas op plek drie. Maar het krijgen van kinderen heeft ook voordelen voor je sociale leven: doordat je op andere plekken komt kun je ook juist andere vriendschappen opbouwen!

Bron: nu.nl



Homostel in Rusland aangeklaagd voor ‘schaden van paspoort’

In Rusland mogen homostellen niet trouwen. Daarom gaan veel stellen naar het buitenland om te trouwen. Zo ook Eugene Wojciechowski en Paul Stotzko, die naar Denemarken gingen om zich in het echt te laten verbinden. Bij terugkomst in Rusland werd de trouwaantekening in hun paspoort goedgekeurd. Toen ze echter een interview gaven op de Russische televisie, werden ze opgebeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken met de mededeling dat ze waren aangeklaagd voor ‘het opzettelijk schaden van het paspoort’. De twee kunnen een boete verwachten van 300 roebel, omgerekend iets meer dan 4 euro.

Bron: nu.nl

Common Room Talk

Door: Fleur Knopper

Daar is 'ie weer: het tweede deel van Common Room Talk. Opnieuw zijn er mensen uit de Common Room overvallen met vragen. In de vorige editie stond het thema uitgaansleven centraal en deze keer ging het over 'de thuisblijvers vs. de uithuizers'. Beide groepen kregen drie vragen voorgeschoteld en vervolgens ook het verzoek of ze van hun slaapkamer (zonder stiekem tussendoor op te ruimen) een foto konden maken. De redactie heeft hierbij de leukste foto's uitgekozen. Eens zien of alle vooroordelen over de thuisblijvers en uithuizers kloppen.

Voor degenen die thuis wonen:

1

Hoelang duurt de reis vanaf je huis naar de uni?

Hierbij ligt het gemiddelde op 55 min. Alleen moeten dan wel alle treinen rijden, werd er door een gefrustreerde enkeling aan toegevoegd.

2

Wat is de grootste reden dat je nog thuis woont?

De reactie die hierop het meest werd gegeven is toch echt wel geld. Oftewel, namens de Common Room een verzoek om wat goedkopere kamers in Amsterdam te plaatsen. Oh ja, het liefste in het centrum.

3

Hoe vaak in de maand ga je 's avonds lekker borrelen of uit met vrienden?

Een gemiddelde van drie kwam hier naar voren. Eens zien of dat bij degenen uit huis echt zo veel hoger is.

Voor degenen die uit huis wonen:

1

Hoe vaak kook je in de week?

Voordat hier ook maar een antwoord op werd gegeven, werden eerst smoesjes verteld als: 'Mijn huisgenootje vindt koken gewoon heel leuk,' en 'Mijn vriend(in) kookt veel lekkerder.' Toch eindigde deze vraag op een gemiddelde van drie keer per week.

2

Laat je je moeder nog de was doen?

90% (!) zei nee. Best netjes toch?

3

Hoe vaak in de maand ga je 's avonds lekker borrelen of uit met vrienden?

Hier lag het gemiddelde op acht keer per maand, met een uitschieter van twaalf. Aan gezelligheid zal het dus zeker niet ontbreken.

Tot slot de slaapkamer van een thuisblijver vs. een uithuizer



SOCIAL MEDIA IN HET ONDERWIJS: VAN KRINGGESPREK NAAR TWITTERSPREEKUR?

Door: Roos Uittenbogaard & Judith Pietersma

Social media gebruik in de klas is een onderwerp dat al een aantal jaar felle discussies oplevert. De enorme toename van telefoongebruik werpt de vraag op wat voor gevolgen dit wel niet heeft voor het onderwijs. Maar zou het niet ook juist kansen kunnen bieden? UvA-docenten Remmert Daas en Fadie Hannah gingen hierover in gesprek.

“Je moet het gebruik van social media door kinderen wel relativeren.” Begint Remmert. “In hun ervaring zijn ze er niet zoveel mee bezig. Ze zijn ermee opgegroeid. Bovendien deden wij vroeger andere dingen, zoals msn-messenger.” “Ja dat is eigenlijk precies hetzelfde!” Beamt Fadie. “Alleen ging je toen weg van je scherm, en dan kwam je weer terug als 15 mensen tegen je hadden gesproken. En dan zei je: ‘Ey er zijn vandaag veel mensen die tegen me hebben gepraat!’ En dan voelde je je goed. Dat is precies hetzelfde als Instagram, alleen heb je het nu de hele tijd in je hand.” “Alleen kon je er toen inderdaad iets minder vaak bij. Maar je moet je nog steeds afvragen wat de effecten zijn van een telefoon op een jong kind. Die apps zijn gemaakt om verslavend te zijn. De maker wil gewoon een product verkopen en dat moet geconsumeerd worden. Je moet wel goed nadenken over de gevolgen van zoiets, zeker voor jonge kinderen.” “Ja ik ben het met je eens, Remmert. Ik voetbal soms met 16-jarigen en dan ga ik naast ze zitten, om te kijken hoe zij op hun telefoon werken. Dat is fascinerend. Er staan zoveel van die rode puntjes op hun telefoon. Op de ene app staan 16 meldingen en op de andere nog 14. Op Snapchat nog 8 en Facebook doet allang niet meer mee.

“OP DE ENE APP STAAN 16 MELDINGEN EN OP DE ANDERE NOG 14. OP SNAPCHAT NOG 8 EN FACEBOOK DOET ALLANG NIET MEER MEE”

En als je ziet hoe ze scróllen! Ik vraag me wel af wat dit doet met je concentratievermogen. Je bent met zoveel tegelijk bezig. En elke keer als je een moeilijke opdracht hebt, denk je: fuck it, dan pak je je telefoon weer. Dat zie ik ook in de UB, want daar ga ik weleens zitten om te kijken naar hoe studenten studeren. Ze hebben hun telefoon altijd naast zich liggen. Dat is eigenlijk heel raar, want als je studeert moet je complexe theorieën lezen. Maar om de minuut zie ik mensen op hun telefoon zitten. En dan denk ik: ik heb een hele dag nodig om een alinea te schrijven zonder telefoon en jullie moeten iets lezen en dan zit je er de hele tijd op!” “Doe je dat zonder telefoon? Ik zit namelijk net zoals iedereen met mijn telefoon.” “Nou ja, ik denk dan: ik moet die telefoon wegleggen want ik moet echt gefocust zijn.” “Oh, ik zeg ook helemaal niet dat het helpt, haha!” “Nee, nee, dat zeg ik. Maar in die focus komen, dat kost tijd. Als je eenmaal in die focus bent gaat het goed. Maar eruit komen en er dan weer inkomen kost energie. En dat is waar ik mij, als het gaat om leren, zorgen om maak. En natuurlijk omdat telefoons en social media zo verslavend zijn.” “Ja, daar wordt het op gemaakt, natuurlijk. Het zou mooi zijn als we school en leren net zo verslavend konden maken als die telefoons.” **Op de vraag of digitale hulpmiddelen**

als iPads op scholen het leren niet leuker kunnen maken, antwoordt Fadie: *“Ja dat is moeilijk hoor. Heb je weleens geplaystationed, Remmert?”* “Ja, ik heb het weleens gedaan.” *“Ik wil geen reclame maken, maar wanneer je een spelletje speelt op de PlayStation, krijg je meteen een beloning voor alles wat je doet. Met leren, net als met sporten, krijg je niet meteen een beloning. De echte beloning, echt leren, dat kost tijd. En ik denk dat dat een moeilijk aspect is. Je kan toch niet na elk sommetje een stickertje gaan geven?”* “Nou, dat is interessant, want er bestaan natuurlijk programma’s als de Reken tuin. Daarbij gaat je tuin bloeien naarmate je meer sommetjes goed hebt. Bovendien heb je een langetermijndoel, want het is niet zo dat meteen een volle tuin hebt na twee goed gemaakte vragen. Die beloning op korte termijn is echter wel moeilijk te rijmen met langetermijndoelen. Ik ben ook heel benieuwd wat daar het gevolg van gaat zijn, want zoals je zegt: worden we slechter in onszelf opsluiten en ons focus sen?” *“Dat is ook waar ik mij serieus zorgen om maak.”* “We moeten ook steeds sneller schakelen. En op zich vind ik dat wel iets positiefs. Want

het is niet zo dat studenten zich alleen maar op één ding moeten focussen. Het is nu natuurlijk ook zo dat je met heel veel dingen tegelijk bezig bent. Volgens mij is dat heel veel waard. Dus misschien is het ook wel goed om daarin getraind te zijn.” *“Ja, als je hier zelf keuzes in kan maken maakt het niet uit. Als je zelf de beslissing kunt maken om te denken: ik heb nu mijn volle aandacht nodig, dus ik heb mijn telefoon niet nodig. En dat je hem dan ook weg kunt leggen. Maar sommige mensen zijn zich daar niet van bewust en denken snel: het lukt me niet om te studeren, dus ik ga maar weer verder met mijn telefoon. Daar zit het gevaar.”* “Er ligt hierin een bepaalde verantwoordelijkheid bij de scholen vind ik, maar niet in de eerste plaats. Ik vind dat de ouders daar wel eerst mee moeten komen en volgens mij vinden de ouders dat zelf ook. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om het te zien in het licht van de rol van een school. Als je als leerkracht op maandagochtend aardrijkskunde geeft en de hele klas heeft tijdens het weekend in een Whatsappgroep dingen tegen elkaar lopen schreeuwen, dan merk je dat natuurlijk. Dus het

komt de klas sowieso in.” *“Ja, dingen worden op social media allemaal vergroot, en dan wordt het een hele storm. Terwijl het nergens over gaat. Dat zijn dingen die je niet kan controleren, daar kom je pas later achter als het al gebeurd is. Er zijn veel dingen die achter de schermen gebeuren.”* “Ja, en dat is een interessant dilemma. Want dan kom je bij het privacyvraagstuk. Ik ben daar echt nog niet uit. Ik vind het een buitengewoon boeiend maar moeilijk probleem. Wanneer je niet betaalt voor de app, en dus niet de klant bent, ben je het product. Bedrijven die de apps maken hebben jou dus binnengehaald op die manier. Ze kunnen bijvoorbeeld bij al je Whatsappgesprekken. Ik denk dat de helft van de relaties gemaakt of gebroken wordt via Whatsapp. En dan heb je nog de vraag: wat mogen zij met die gegevens doen? Het is van hun, maar het gaat over jou. Dus hoe ga je om met de hele privacy-kwestie? Moet je als school bijvoorbeeld een Whatsappgroep maken

“WANNEER JE NIET BETAALT VOOR DE APP, EN DUS NIET DE KLANT BENT, BEN JE HET PRODUCT”

met de klas waar de docent ook in zit, zodat er in ieder geval iemand meekijkt? En mag een docent zomaar meekijken?” *“Ja, daar heb je een punt.”* “Ik denk dat de school sowieso een socialiserende rol heeft. Dus als

school ben je leerlingen niet alleen aan het leren om goed te schrijven of de taal goed te beheersen, maar ook hoe de wereld werkt, wat hun plek daarin is, wat de regels en de normen zijn, wat ze daarin zelf kunnen betekenen. Sociale media maakt daar gewoon onderdeel van uit. Daarom vind ik het wel de taak van de school om daarin mee te gaan. Het gaat er alleen om wat je de leerlingen bijbrengt. Vroeger werd kinderen bijvoorbeeld verteld dat je niets tegen vreemde mannen op straat moest zeggen. Maar wat doe je als er iemand op Whatsapp opeens tegen je begint te praten? De vragen zijn iets veranderd, maar het type probleem is denk ik niet zo heel erg veranderd. En dat is wat de rol van de docent volgens mij zou moeten zijn. De leerlingen bewust te maken van de mogelijkheden, maar ook van de gevaren.” *“Het probleem is dat wij zelf nog niet alle gevaren kennen. Het is zo’n complexe wereld. Je moet je erin verdiepen om het gesprek aan te kunnen gaan.”* “Dat is een heel belangrijk aspect. Maar we moeten niet vergeten dat social media niet alleen uit risico’s bestaat, maar ook uit mogelijkheden!”

FADIE HANNA

Leeftijd: 32
 Functie op de UvA: Docent UPvA
 Achtergrond: Pabo en Onderwijskunde
 Woonplaats: Amsterdam
 Aantal jaren werkzaam op de UvA: 7 jaar
 Hobby’s: Voetballen

REMMERT DAAS

Leeftijd: 32
 Functie op de UvA: Postdoc onderzoeker
 Achtergrond: Docent Engels 2° graad & Master Onderwijskunde
 Woonplaats: Amsterdam
 Aantal jaren werkzaam op de UvA: 4 jaar
 Hobby’s: Vollyballen, fitnessen & gamen

WOW, WE'RE GOING TO IBIZA! (OR FORMENTERA...?)

Door: Isabella Matroos

Is het al zomer? Nee, helaas. Kan je alvast wegdromen, plannen maken en een vakantie boeken? JA! Daarom hierbij de allereerste GROEI reistips! Want wie heeft er nou geen behoefte aan een studentvriendelijke zonzakantie (met bijbehorende voorpret). Al staat Ibiza bekend als het dure party eiland waar al-

leen Patty Brard, Lil Kleine en Yolenthe genoeg centen hebben voor een degelijk glas wijn, ook wij studenten kunnen er met een normaal budget best prima toeven. Ik, als zelfbenoemde Ibiza-expert, zal hierbij mijn geheimen over de studentvriendelijke kant van het eiland onthullen...

WANNEER GAAN WE?

De horecamensen op Ibiza zijn erg slim, zo hebben ze menukaarten zonder prijzen erop bedacht. Waarom? Omdat de prijzen per maand omhooggaan in de zomer. Zo is juni nog betaalbaar, juli al duurder, en augustus top of the bill. Om een voorbeeld te noemen: de Mojito. Juni: €8. Juli: €12. Augustus: €20. Het is dus slim om in juni, of zelfs al in mei, naar Ibiza te gaan als je het een beetje leuk wil hebben voor niet al te veel geld.

HOE GAAN WE ONS VERVOEREN?

Naar het eiland zelf pak je natuurlijk lekker het vliegtuig. Als je op tijd boekt (lees: een aantal maanden van tevoren), heb je voor zo'n 150 euro een retourtje. Eenmaal óp het eiland kun je jezelf op een aantal manieren verplaatsen. Je kunt bijvoorbeeld een auto of scooter huren. Dit heeft echter een aantal nadelen: het is best duur om te huren, vooral in de zomer, vaak moet je een aantal jaar je rijbewijs hebben om te huren én je moet natuurlijk bobben als je rijdt. Wat veel mensen niet weten is dat Ibiza een uitstekend openbaar vervoer netwerk heeft. Daarbij is het spotgoedkoop, win win dus (we blijven studenten hè). Zo kun je vanuit Ibiza stad bijvoorbeeld naar elk strand een bus pakken. De bussen gaan vaak twee keer per uur, dus bedenk wel van tevoren welke je gaat nemen. De bus stopt net niet op het strand, en een kaartje kost vaak minder dan vijf euro.

WAAR GAAN WE VERBLIJVEN?

Wat ik persoonlijk het allerleukst vind is in Ibiza stad zelf. Via AirBnB zijn de schattigste authentieke Ibiza appartementjes te huur voor een heel redelijk bedrag. Als je in de stad verblijft kun je lopend naar talloze winkels, restaurants en bars. Het leuke is ook dat in de stad de winkels vaak tot middernacht open zijn: na het avondeten ga je dus gewoon nog even winkelen. Vanuit de stad gaan de bussen dus ook naar bijna alle stranden op het eiland, ideaal.

WAT GAAN WE DOEN?

De gaafste stranden zijn naar mijn mening: Platja de Talamanca, Cala Saledeta, Cala Tarida en Cala Vadella. Allemaal met bus te bereiken uiteraard. Een heel populair strand dat je echt beter kunt

vermijden: Saliñas. Er liggen veel, hoe zal ik het zeggen... 'zien en gezien worden'-mensen. En het is er veel te druk. Een andere tip voor de strandliefhebbers: ga op tijd naar het strand. Als je er om tien uur nog niet bent, kun je een lekker plekje wel vergeten! Voor een strandbedje op zich moet je trouwens bereid zijn om: minimaal 20 euro per bedje neer te leggen (exclusief parasol) én rond negen uur 's ochtends (uiterlijk) op het strand te zijn.

WAT GAAN WE NOG MEER DOEN?

Een dagje naar Formentera! Een klein eiland naast Ibiza waar je gemakkelijk met een ferry kunt komen. De tip is opnieuw: vertrek vroeg. Formentera is in de zomer erg druk, er komen elk half uur boten vol dagjesmensen aan. Ga dus lekker op tijd (ik blijf het zeggen), en ga naar één strand: Platja es Arenal of platja Illetes bijvoorbeeld. Met een taxi of bus verplaats je je makkelijk op Formentera. Omdat een kaartje voor de ferry niet heel goedkoop is, is het heerlijk om op tijd op het eiland te zijn en er de hele dag te blijven. Je kan boodschappjes doen bij een supermarkt in de buurt van de ferry, je neemt je handdoekje en je parasol mee en gaat lekker ontbijten en lunchen op het strand. Zo lag ik afgelopen zomer van acht uur 's ochtends tot vijf uur 's middags op het strand op Formentera: een alles-eruit-halen-wat-erin-zit-mentaliteit noemen we dat.

UIT GAAN. Ja, dat kan ook op Ibiza! Mijn favoriete clubs: Hi en Ushuaia. Hi begint pas rond middernacht en is binnen, Ushuaia is buiten rondom een enorm zwembad en begint al om vijf uur 's middags. De grootste dj's van de wereld draaien vaak in de clubs, waardoor alleen entree al minimaal 50 euro kost. Een drankje is dan nog eens een euro'tje of twintig in de clubs. Dus: even sparen voordat je gaat stappen.

WE LOVE IT

Waarschijnlijk ben je nu helemaal om: je moet snel op vakantie naar Ibiza! Of niet, ook best. Maar al met al is het een heerlijk eiland! Je kan een vakantie er zo duur maken als je zelf wil, de stranden zijn prachtig, je kan er geweldig winkelen, uitgaan en eten, en zo kan ik nog wel een aantal pagina's doorgaan! Wil je meer tips? Contact de GROEI dan via de Facebook pagina!

Een miljoentje of zes

Door: Fleur Knopper

Onze hersenen blijven groeien tot ons 23ste levensjaar en tot die tijd zijn we bezig met het vormen van onze identiteit. Zo ontwikkelt ieder zijn eigen opvattingen en wordt er bewust omgegaan met de normen en waarden in onder anderen onze sociale interactie. Tijdens die zoektocht naar onze identiteit hebben we moeite met het maken van weloverwogen keuzes. Daarnaast lijkt er ook van alles aantrekkelijk. Naast het voor de hand liggende tastbare genot, zoals die fles wodka op dat feestje, heeft dit voornamelijk betrekking op idealen en ideologieën. Dit komt misschien onschuldig over, maar is het niet. Dit kan namelijk de eerste stap richting jeugd-radicalisering zijn.

Jeugd-radicalisering, ofwel jeugdigen die uiterste standpunten innemen, is een angstig onderwerp. Zo lijkt het een proces te zijn waar weinig grip op is. Hierom is een investering in de preventie van zeer groot belang. Preventie is iets wat ter sprake kan komen zodra er duidelijkheid is over de desbetreffende groep jongeren. In dit geval schijnt die duidelijkheid er helemaal niet te zijn. Mede door het ontbreken aan grip, wordt er pas te laat of helemaal niet opgemerkt dat een jeugdige aan het radicaliseren is. Het gaat langs ons heen en pas zodra ze de grens over zijn, komen er cijfers. Zo zijn er tot november 2017 ongeveer 285 Nederlandse jihadististen afgereisd naar Syrië en Irak. Echter, het aantal jongeren dat momenteel radicaliseert? Onbekend.

Ondanks het ontbreken aan duidelijke gegevens betreffende de radicaliserende jeugd, ontvangen dit jaar twintig gemeenten gezamenlijk zes miljoen euro voor de aanpak van radicalisering. Het NJi weet te vertellen dat dit geld bedoeld is voor gerichte preventie en versterking van de zoge-

heten persoonsgerichte aanpak. Een ietwat vage uitspraak als je het mij vraagt, gezien er niet duidelijk is voor wie die persoonsgerichte aanpak geldt. Ja, volgens vele artikelen voor de moslimjongeren. Er is begeleiding nodig in hun opvoeding en de moskee moet meer worden betrokken. Oftewel, we richten ons enkel op de moslimjongeren, omdat de overige kinderen in Nederland niet zullen radicaliseren? Weet dan wel dat met deze kijk op het radicaliseringsprobleem de afgelopen twee jaar ook al 13 miljoen euro is geïnvesteerd.

Wat dan uiteindelijk de beste manier is om jeugd-radicalisering tegen te gaan blijft de vraag. Iedere gemeente heeft zo haar eigen plannen. Op basis van deze, door de gemeente opgestelde, plannen is dit jaar zes miljoen euro verdeeld. Het grootste bedrag, 1,1 miljoen, gaat naar Den Haag. Wat die plannen in Den Haag precies zijn, wordt niet verteld. Amsterdam staat overigens niet in het rijtje tussen de gemeentes met grote bedragen. Dit zou te maken kunnen hebben met een zwaar bekritiseerde aanpak van vorig jaar. De gemeente Amsterdam dacht dat de vlogs van een auteur, die een deradicaliserende jongere speelt, effectief zouden zijn tegen radicalisering. Kort gezegd, ieder heeft zo zijn eigen mening over de beste en meest effectieve aanpak. Ik ben van mening dat er een andere invalshoek nodig is. Een andere invalshoek waarmee meer duidelijkheid ontstaat om wie het gaat en hoe het proces radicalisering aanwezig is. Zonder concrete getallen vind ik niet dat we ook maar iets kunnen zeggen over enige reductie van jeugd-radicalisering; hetgeen wat uiteindelijk elke gemeente wil bereiken.

Bron: *nji.nl*

Kinderquotes

Omdat we er maar geen genoeg van kunnen krijgen.

Ingezameld en van commentaar voorzien door: Casper Lemmens & Isabella Matroos

“Uit welke taal komt u?”

Ik ben geboren en getogen in het Nederlands.

“Mama? UH, IK BEDOEL JUF.” - ongeveer elke kleuter, dagelijks

Ach je hoeft niet zo te blozen hoor schat!

“Juf ik heb een grapje maar u mag niet boos worden: wie is de domste van de klas? De juf want die blijft altijd zitten!” - B. Van 8 jaar.

Hmm hmm.

D. van vijf jaar houdt trots een zojuist afgeknipte pluk haar van zichzelf omhoog: “Check dit!”

HIER die schaar.

“Juf, Elf en ik gaan spelen.”

Ze heet Fay, maar ik snap de verwarring.

Een jongen vertelt dat hij in de vakantie naar opa en oma in Japan is geweest. Een andere jongen reageert: “Hebben jouw opa en oma dan ook een ninja pak?!”

Niet dan???

Ik had een trui aan met het NASA-logo erop, zegt een leerlinge uit groep 4: “U wordt later een Castronaut!”

Mijn naam is Casper, dus dit is wel heel goed bedacht.

Tip van een leerling: “Kan je misschien wat meer lesgeven?”

Ouch, that hurts.

“Ik denk dat Sinterklaas dood is...” - A. van vier jaar.

Hoop het niet voor je.

F. van vier jaar: “Wat zie je er mooi uit juf.” Ik: “Nou dankjewel!” F.: “Dat heet nou aardig zijn.”

No good karma points for you girl.

De leerlingen moesten aangeven of iets zomer- of winterkleding was of dat het bij beide seizoenen paste. Ik liet een broek zien, een jongetje stond bij beiden, dus ik vroeg: waarom? “Nou juf, anders ziet iedereen je onderbroek.”

O ja, natuurlijk!

“Juf, ik zou toch zo graag willen dat je mijn zus was.”

Haha, dus ik word erg serieus genomen als juf...?

Tips en tops van een leerling: “Op een gegeven moment werd je wel heel streng, toen kon ik zien dat je een echte juf was.”

In the pocket!

“Mijn moeder heet Maria, maar ik noem haar gewoon mama.” - T. Van 4 jaar.

Oké, chill.

COLUMN

TEACHER- CLICHÉS

Door: Casper Lemmens



Het is nu maart en het tweede semester is alweer volop begonnen. Ik zit nu anderhalf jaar op de UPvA. Jeetje, wat gaat dat snel. Als ik terugkijk naar de afgelopen anderhalf jaar (ik weet het, een terugblik in je tweede jaar is misschien een beetje vroeg), en denk aan de hoogtepunten tot nu toe dan blijft stage op de basisschool toch wel steeds omhoogkomen, dat blijkt ook wel aan de hoeveelheid quotes waarmee we dit blad vullen. Ook op tv lijkt er nu (extra) aandacht voor de basisschool, niet alleen met de lerarenstaking op het journaal, maar ook in de vorm van series. En laat tv kijken, of Netflixen, nou een van m'n favoriete vrijetijdsbestedingen zijn (sad, but true). Op Netflix is er onder andere de Deense serie 'Rita' en op tv is er 'de Luizenmoeder.' Vooral de Luizenmoeder vind ik top omdat het zo enorm herkenbaar is: de bemoeizuchtige (maar wel betrokken) moeders op het schoolplein, de overbezorgde ouders, de juf die voor elk ritueel een liedje bedenkt, het overrrr-duit-de-lij-ke articuleren van sommige docenten en ga maar door. Natuurlijk is alles uitvergroot en stereotiep, maar ik zat bij mezelf na te denken: hoe voorspelbaar ben ik zelf voor de klas? Er zijn nou eenmaal een paar lerarenclichés die (bijna) iedereen weleens gebruikt. Zodra de leerlingen niet meer luisteren en je met je handen toch een beetje in je haar zit, komen de stomste dingen uit je mond: "Ik doe dit voor jullie hoor", "Het gaat allemaal van jullie tijd af, ik zit hier nog tot 5 uur", "Ik heb geen zin om politieagentje te spelen" en ga zo maar door. Precies de dingen die ik zelf verschrikkelijk vond als mijn juf of meester ze zei, zeg ik nu zelf ook. En soms weet je je ook gewoon even geen houding te geven. Kinderen zijn nou eenmaal onvoorspelbaar. Alhoewel, soms ook niet. Als er één naar de wc moet, dan moet ineens iedereen. Zo werkt het nou eenmaal.

Nou ben ik enthousiast over stage, maar ik weet dat sommigen er tegenop zien. En dat begrijp ik. Om 6 uur (of eerder) opstaan, een lastige mentor of een klas waar je de orde maar niet in handen krijgt:

"HET GAAT ALLEMAAL VAN
JULLIE TIJD AF, IK ZIT HIER
NOG TOT 5 UUR"

het is niet makkelijk. Maar des te toffer als het wel lukt. Vaak heb ik achteraf pas door hoe leuk de dag eigenlijk was, 'geen dag is hetzelfde', zoals je altijd hoort. Pas geleden op mijn laatste stagedag in groep 7 bijvoorbeeld. De leerlingen waren super onrustig, alles ging moeizaam en ik kon weer twee leerlingen naar de gang sturen. Save to say: ik had er echt even genoeg van. Toch, aan het einde van de dag, kreeg ik een afscheidsboekje mee waar de leukste dingen in stonden. Alle leerlingen hadden namelijk een kleine boodschap opgeschreven, vaak in de trant van "Ik ga u heel erg missen, maar veel succes op 'u' volgende school", wat enorm lief is natuurlijk. Echter, sommige leerlingen voelden zich ook zo vrij om tips achter te laten (hé als het werkt, waarom niet?). Zo kreeg ik van Lisa de tip om in mijn volgende klas wel meer tijd te geven voor zelfstandig werken. En bij een andere leerling stond precies hetzelfde advies, hmm. Even verder lezen staat er in een ander handschrift bij: "Lisa heeft de tip geschreven!". Aha, dacht die mij even te slim af te zijn. Een andere leerling schrijft: "Ik heb wel nog een tip voor u, en 'dat' luidt: begin nou eens een YouTube-kanaal!" (We moeten voor de opleiding nogal vaak filmen, vandaar).

Die YouTube-obsessie van kinderen ook... Als een YouTuber begint met een nieuwe rage dan zal de hele wereld het ook weten. Zo is er onlangs kennelijk iemand begonnen met slijm (hoe bedenk je het?) en zijn er tutorials verschenen waarin je nu zelf ook slijm kan maken, superleuk toch? NEE!!! Vorig jaar waren het de fidget spinners en nu dit. Je voelt de bui al hangen, elke ochtend beginnen we nu met: "Ik wil geen slijm zien, anders is het van mij" (om er nog zo'n cliché zin in te gooien). Wat moeten mijn leraren wel niet gedacht hebben van rages als Scoubidou touwtjes en Pokémon kaarten? Die laatste zijn trouwens nu ook weer in. Oké ik rattel door. Wat ik met dit stuk probeer te zeggen is: misschien gaat stage je nog niet perfect af, en heb je soms even een domper. En misschien handel je soms niet op de meest effectieve manier. Het is allemaal niet zo erg. Het is in feite het hele punt van je stage: vallen en opstaan. Hoe cliché dat ook klinkt.

Wist je dat...

Door: Roos Uittenbogaard

- * **Lente afgeleid is van het woord lang? Dit is omdat de dagen steeds langer worden.**
- * **Nederland bijna een half miljoen lammetjes telt?**
- * **De meeste stelletjes uit elkaar gaan in de lente?**
- * **Wel 2,3 miljoen Nederlanders elke lente een grote voorjaars schoonmaak houdt?**
- * **Kinderen sneller groeien tijdens de lente?**
- * **Ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland last hebben van hooikoorts?**
- * **Mensen gelukkiger zijn tijdens de lente? Dat komt door de lente kriebels! Mensen maken dan meer serotonine en dopamine aan.**
- * **Na Halloween in Amerika tijdens Pasen het meeste snoep wordt verkocht van alle feestdagen?**

Evenementen



01-03-2018	Kensington – Tivoli Vredenburg
02-03-2018	Don't let daddy know - Ziggodome
07-03-2018	Amsterdams Verkiezingsdebat - Paradiso
07-03-2018	Halfjaarlijkse ALV Comenius
08-03-2018	Comenius activiteit: verzetmuseum
09-03-2018	Kiss all hipsters – Tivoli Vredenburg
09-03-2018	Amsterdam Coffee Festival (t/m 11-03-2018) - Amsterdam
15-03-2018	Congres Profesionaliseren kan je leren
15-03-2018	Dondergrondse: Parramaribo – Paradiso
15-03-2018	The Script – Ziggodome
15-03-2018	The Future of Work III – Tivoli Vredenburg
16-03-2018	Vunzige Deuntjes – Paradiso
16-03-2018	80's Verantwoord – Tivoli Vredenburg
17-03-2018	Sieradenbeurs (t/m 18-03-2018) – Ahoy Rotterdam
30-03-2018	Studiereis Sofia (t/m 06-04-2018)
31-03-2018	Seafood Festival (t/m 01-04-2018) – TBA Amsterdam
31-03-2018	Dutch Comic Con – Jaarbeurs Utrecht
10-04-2018	Symposium #3
11-04-2018	FMG Feest: Music Roulette - Panama
13-04-2018	World Press Photo Festival – Amsterdam
16-04-2018	NVO praktijk avond Comenius - VU
17-04-2018	Stijldansen met Comenius
27-04-2018	Loveland van Oranje 2018 – Meerpark Amsterdam



Atheneum **B**oekhandel

Al 50 jaar onafhankelijk